



Kerkbrief
Hervormde Gemeente
Bennekom – Wijk Oost



KOM-hal
13 september 2020
17.00 uur

Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel
en ds. G. Baalbergen

Organist/pianist: mevr. Elly Meijer

Trompettist: Marinus van Grootheest

Mmv de NextGen Band

Ouderling: dhr. Job de Kleuver

2^e Ouderling: mevr. Hennie de Kloet

Collecte: onkosten startzondag

Liturgische kleur: groen

Orde van dienst

Thema: het goede leven

Dienst van de voorbereiding

Woord van welkom

Aanvangslied: Lied 868:1, 2 en 3 (staande)

1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam, psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleugelen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

3. Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief,
Ja, hij beschikt u ten leven.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer

Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

Gemeente: en die niet laat varen het werk van zijn handen

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader

en van de Heer Jezus Christus in gemeenschap met Zijn Geest,

Gemeente: Amen.

Enkele inleidende woorden

Zingen: Psalm 66:1,3 en 7

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen
Gods glorieijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaardden veinzend uw beleid,
Heel d'aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit

3. Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zing alom op aard,
loof Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wank'len heeft bewaard.
Gij toetst ons, gij beproeft ons leven,
Zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

7. De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

Gebed

Next Gen: *"Reckless love"* (van Coey Asbury)

Dienst van het Woord

Voor oud en jong

Zingen: Lied 8b

1. Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

2. Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar, in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

3. Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar, zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

4. Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

5. Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!

Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Schriftlezing: Lucas 18:18-27 (NBV)

Een hooggeplaatst persoon vroeg hem: 'Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' ¹⁹Jezus antwoordde: 'Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. ²⁰U kent de geboden: pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.' ²¹De man zei: 'Aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden.' ²²Toen Jezus dat hoorde, zei hij: 'Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij!' ²³Toen de man dat hoorde, werd hij diepbedroefd. Hij was namelijk zeer rijk. ²⁴Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei hij: 'Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. ²⁵Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.' ²⁶Daarop zeiden zijn toehoorders: 'Wie kan er dan nog gered worden?' ²⁷Jezus zei: 'Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.'

Zingen: Lied 718

1. God die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten w'U vergelden,-
dank voor 't dagelijks brood.

2. Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

3. Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
't roepen aan de poort.

4. Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
't woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Verkondiging

Next Gen: "You say" (van Lauren Daigle)

Zingen: Lied 939 (staande)

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,

U bent de grond waarop ik sta.

2. U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.

3. Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Dienst van de gebeden en gaven

Gebeden

Slotzang: *"Samen in de kerk van Jezus"* (staande)

1. Samen in de kerk van Jezus
willen wij Gods wegen gaan.
Zoals schapen in de kudde,
achter onze herder aan.
Samen lezen, samen delen,
met de glimlach van de Heer.
Samen eten en genieten,
aan zijn tafel, keer op keer.

2. Samen lezen, delen, eten.
God verandert ons totaal.
Als wij liefde krijgen, geven,
wordt het licht, leef je royaal.
Samen lezen, samen delen,
met de glimlach van de Heer.
Samen eten en genieten,
aan zijn tafel, keer op keer.

3. In gemeenschap met de ander
vult Gods liefde ons tekort.
Waar de Geest waait, gaan wij proeven
hoe het leven Heerlijk wordt.
Samen lezen, samen delen,
met de glimlach van de Heer.
Samen eten en genieten,
aan zijn tafel, keer op keer.

Wegzending en zegen

Fijn dat jullie er waren.
Bij de uitgang is er gelegenheid jullie gaven te geven, vandaag bestemd voor de onkosten van deze
gemeentezondag.

Kopij	Diensten
<p>Kopij of afkondigingen voor deze kerkbrief: Uiterlijk woensdag vóór 18:00 inleveren bij: Michiel van der Leeuw, scriba kerkenraad wijk Oost. Email: scriba-wijk-oost@hervormd-benekom.nl tel. 41 84 78 Kijk voor meer info op: www.hervormd-benekom.nl</p>	<p>De volgende diensten:</p> <p>Oude Kerk: 18.30 uur: ds. J. Hoek, Veenendaal (wijk West)</p> <p>20 september 2020 Oude Kerk: 9.30 uur: ds. E.J. de Ruiter, Amerongen (wijk Oost)</p> <p>Ichthuskerk: 9.30 uur: ds. R.A. Grisnigt, 's Gravenpolder (wijk West)</p>

Mededelingen

<p>Onze Facebookpagina In deze bijzondere tijden is het goed op de hoogte te blijven. Wij proberen u zoveel mogelijk te informeren via de kerkbrief en gemeentemails.</p> <p>Maar wist u dat wij ook een facebookpagina hebben? Ook daar proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.</p> <p>U vindt de pagina op: https://www.facebook.com/Hervormd-Benekom-wijk-Oost-573565242702678/</p> <p>En vergeet natuurlijk ook onze website niet: https://benekom.protestantsekerk.net/oost</p>	<p>Bericht van de commissie Ouderenwerk De commissie heeft helaas het geplande najaarsreisje voor ouderen van wijk oost moeten annuleren vanwege de corona beperkingen . Wij betreuren dat zeer en hopen dat het reisje volgend najaar alsnog door kan gaan. Met vriendelijke groeten namens de commissie, <i>Hennie van den Born-Dorrestijn</i></p>
<p>Collectes In verband met de maatregelen om het coronavirus te bestrijden is het niet mogelijk om als gemeente fysiek bij elkaar te zijn. Hierdoor is het ook niet mogelijk om voor de diaconie en kerk te collecteren. Om hier toch in te voorzien vragen wij u de komende tijd wel te geven voor de geplande diaconale doelen en de kerk.</p> <p>Namens de Diaconie en Kerkrentmeesters hartelijk dank voor uw bijdrage.</p> <p>Diaconie: Zondag 6 september: Het Passion (Hummelo) Zondag 13 september: onkosten startzondag U kunt uw bijdrage overmaken op NL 16 SNSB 094 700 3304 van de diaconie Herv. Gem. Benekom ter attentie van het genoemde doel.</p>	<p>De GIVT-app We zijn als diaconie blij verrast en dankbaar over het aantal gemeenteleden dat inmiddels gebruik heeft gemaakt van de GIVT app om giften over te maken. In de GIVT app kan ook gegeven worden voor de kerkrentmeesters.</p> <p>Hoe gaat de GIVT app om met meerdere collectes? Normaal houden we in een kerkdienst de volgende collectes aan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diaconie met iedere week een ander doel. 2. Kerk met als doel: Instandhouding en opbouw van onze gemeente 3. (Eén keer per maand) Kerk met als doel: Onderhoudsfonds. <p>Deze collectes komen in de GIVT app overeen met de 1ste, 2de en 3de collecte. Standaard wordt alleen de 1^{ste} collecte getoond. Door op "Collecte</p>

Kerk:

De bijdrage voor de kerk kan overgemaakt worden op rekening nr: NL 13 RABO 030 700 1814 tnv het College van Kerkrentmeesters

Ook op onze website

<https://bennekom.protestantsekerk.net/oost> vindt u hier informatie over.

toevoegen" te klikken kunnen tot een maximum van 3 collectes worden toegevoegd.

Wilt u ook gebruik maken van de GIVT app, dan kunt u op onze website

<https://bennekom.protestantsekerk.net/oost>) de instructie vinden voor het installeren daarvan.

**Jongerenweekend 3 en 4 oktober**

Ook dit jaar wordt er weer een jongerenweekend georganiseerd vanuit de Bennekomse kerken. Jongerenweekend is een christelijk kamp met leuke activiteiten, een bonte avond, films, een nachtspeel en vooral veel gezelligheid. Het kamp vindt plaats in de Woudegge in Otterlo. Rekening houdend met de corona maatregelen hebben we een leuk programma van zaterdagochtend tot zondagmiddag. Iedereen die in groep 8 of op de middelbare school zit mag mee! De kosten voor het weekend zijn maar €30,-. Schrijf je snel in via Nextgenbennekom.nl/jongerenweekend. Wij hebben er zin in!

Neem bij vragen contact op met:

Jongerenweekend.bennekom@hotmail.com

RockSteady

Hoera, de vakantie is weer (zo goed als) voorbij! Daar kun je toch alleen maar blij om zijn, wetende dat dan ook RockSteady weer begint! Hieronder vindt je de data van de eerste avonden in De Brink. Het belooft weer helemaal leuk te worden, want we gaan via spellen, gesprekjes en vooral plezier het geloof onderzoeken. Je bent super welkom!

RockSteady 2, 18 september 2020,
danielvansteenbergen@hotmail.com
RockSteady 3/4, 25 september 2020,
sandermooij@gmail.com

A Rocha gaat ook weer beginnen

Op zaterdag 19 september willen we weer aan het werk op ons terrein aan de Franse Kampweg. Buiten samen bezig zijn kan weer, ook in deze coronatijd. Er is op het ons bekende terrein genoeg te doen. Op deze dag combineren we ons werk met een werkdag van de lokale Christen Unie afdeling. Samen willen we onderhoud plegen op dit bijzondere terrein. We beginnen weer om 13 uur aan een plezierige samen-werkmiddag. Zoals bekend is er weer gereedschap aanwezig en ook voor de catering wordt gezorgd.

Nu alvast kan ik meedelen dat de daaropvolgende werkdag zal zijn op zaterdag 10 oktober. Graag (weer) tot ziens. Fijn is het als u zich even opgeeft via ons mailadres bennekom@arocha.org dan kunnen we daar met de catering rekening mee houden.

de werkgroep A Rocha Bennekom

Kerstinloop 2020

In januari heeft de voorbereidingscommissie van de jaarlijkse kerstinloop enthousiast besloten ook dit jaar weer een kerstinloop op 1^e Kerstdag te organiseren. Wegens succes geprolonged, zullen we maar zeggen. Inmiddels leven we in een compleet andere tijd. Het COVID-19 virus heeft alles op zijn kop gezet. Wat voorheen heel gewoon was, blijkt nu problematisch te zijn.

Met de huidige richtlijnen is het niet mogelijk een Kerstinloop te organiseren zoals we dat de laatste jaren gewend waren. Er is wel nagedacht hoe we een Kerstinloop met de huidige corona-beperkingen toch veilig zouden kunnen organiseren. Misschien dat er met Kerst weer iets meer mogelijk is dan nu, maar het is evenzeer mogelijk dat de richtlijnen nog verder zijn aangescherpt. Alles overwegende hebben we daarom, in overleg met de Raad van Kerken Bennekom, geconcludeerd dat een gezellige kerstinloop met een inspirerend programma in een ontspannende sfeer dit jaar niet mogelijk lijkt. Bovendien behoort een aanzienlijk deel van de

	<p>mensen voor wie de kerstinloop een aantrekkelijke invulling is van de middag op 1^e Kerstdag tot de kwetsbare groep en een kleine inventarisatie leerde ons dat een deel van hen de Kerstinloop (als deze wel georganiseerd zou worden) dit jaar aan zich voorbij zal laten echter gaan.</p> <p>Kortom met pijn in het hart is, alles overziend, is besloten dit jaar geen kerstinloop te organiseren. Wees er echter van overtuigd dat als de situatie verbetert, dat er dan weer volop de schouders worden gezet onder de organisatie van de Kerstinloop 2021.</p> <p><i>Aart Jochemsen</i></p>
<p>Bericht van de kerkpleinmarktcommissie</p> <p>Op zaterdag 26 september stond de kerkpleinmarkt gepland. Zoals eerder al gemeld kan deze vanwege Corona dit jaar niet doorgaan. Wel is elke maandagmiddag het 'Schuurtje op de hoek' aan de Rijnsteeg 14 in Bennekom open van 13.30-16.00 uur. Er gelden extra maatregelen om te voldoen aan de RIVM richtlijnen, maar u bent van harte welkom. Uiteraard als u geen klachten hebt! Tijdens openingstijden kunt u ook spullen brengen die we kunnen verkopen. Meubels nemen we voorlopig niet in. Matrassen nemen we nooit in. Als we voldoende vrijwilligers kunnen vinden, kunt u ons ook benaderen voor het ophalen van spullen of leegruimen van woningen. Neem hiervoor contact op met dhr. Teun Doornekamp, tel. 06 4910 1498.</p> <p>Overige vragen kunt u stellen via kerkpleinmarkt@hervormd-bennekom.nl of tel. 622637</p> <p><i>Erik van Well</i></p>	<p>NextGen goes Back2Basic</p> <p>Zondag 20 september om 11:00 uur is er weer een originele NextGen viering in de Brink! Niet online of een live-stream, maar een onvervalste NextGen viering! Alle jongeren van de middelbare school (11 t/m 18 jaar) zijn uitgenodigd om naar de Brink te komen om dit mee te maken. Waarom? Omdat er een directe link is met het Jongerenweekend 2020! Ja echt! Het gaat door! In verkorte vorm maar daarmee veel leuks in kortere tijd.</p> <p>Het thema voor het Jongerenweekend èn NextGen is: Back to Basic. Terug naar de basis. Waar gaat het ookalweer allemaal over? Niet alle regeltjes maar juist waar het ècht om draait. We trappen af met Paulus zegt: Geloof, Hoop en Liefde. Alle elementen zullen er weer zijn: De prijsvraag, de NextGenBand, een goed doel om voor te collecteren; èn je kunt je opgeven voor het jongerenweekend!</p> <p>Zien we je op 20 september in de Brink?</p> <p>Namens de NextGenCrew/NextGenBand, <i>René van Leeuwen</i> nextgenbennekom@gmail.com</p>
<p>Cantateconcert Alexanderconsort 12 september 2020</p> <p>Graag maken wij u / jou attent op een concert van het Alexanderconsort op 12 september a.s.</p> <p>In deze nare coronatijd, zeker voor ons musici, zijn we blij dat we wel muziek kunnen laten klinken in onze Oude Kerk te Bennekom.</p> <p>Maar het zal anders zijn dan u normaal van ons gewend bent. Omdat het koorzingen nog steeds niet mogelijk is hebben we besloten ons geplande concert op 12 september door te laten gaan in een andere vorm. Geen koor, wel 2 solisten en een 7 koppig ensemble.</p>	<p>Belangrijk: er zal geen rij voor de deur van de kerk zijn. Toegang gaat middels een tijdslot: u krijgt, nadat u via de site een kaartje heeft gekocht en u uw e-mailadres daarop hebt ingevuld, later een mail met verdere gegevens over het moment waarop u de kerk in mag.</p> <p>Wij hopen dat u bij dit prachtige concert aanwezig wilt zijn en u bent van harte welkom!</p> <p>Vriendelijke groet namens het Alexanderconsort, <i>Dick en Elly Meijer</i></p>

Janneke Vis - alt hoort u in BWV 170 "Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust". Een prachtige solocantate met 3 schitterende, bijzondere en vrolijke aria's.

Robbert Muuse - bariton, zal BWV 82 "Ich habe genug" voor zijn rekening nemen.

U kunt hier bij zijn! Omdat het publiek 1,5 m uit elkaar moet zitten en wij de RIVM-richtlijnen volgen, kunnen we niet meer dan 96 plaatsen creëren. Daarvan zijn 30 duo-plaatsen, dus voor echtparen of familie die naast elkaar mag zitten en 36 enkele plaatsen.

Kaarten a €10,- zijn vanaf heden te koop via de website: www.alexanderconsort.nl (klik op Concert --> Kaartverkoop)



TOERUSTINGSVOND

- Hoe breng ik diepgang aan in een gesprek met tieners?
- Hoe maak ik jongeren enthousiast voor de Bijbel?
- Hoe creëer ik een veilige sfeer in de groep?

YOUNG & HOLY

Voor tienerwerkers, door Young & Holy
ouders en belangstellenden zijn ook van harte welkom

Woensdag 30 september | 20.00 uur

De Brink



Kerkbrief
Hervormde Gemeente
Bennekom – Wijk Oost



KOM-hal
13 september 2020
17.00 uur

Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel
en ds. G. Baalbergen

Organist/pianist: mevr. Elly Meijer

Trompettist: Marinus van Grootheest

Mmv de NextGen Band

Ouderling: dhr. Job de Kleuver

2^e Ouderling: mevr. Hennie de Kloet

Collecte: onkosten startzondag

Liturgische kleur: groen

Orde van dienst

Thema: het goede leven

Dienst van de voorbereiding

Woord van welkom

Aanvangslied: Lied 868:1, 2 en 3 (staande)

1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam, psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleugelen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

3. Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief,
Ja, hij beschikt u ten leven.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer

Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

Gemeente: en die niet laat varen het werk van zijn handen

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader

en van de Heer Jezus Christus in gemeenschap met Zijn Geest,

Gemeente: Amen.

Enkele inleidende woorden

Zingen: Psalm 66:1,3 en 7

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen
Gods glorieijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaardden veinzend uw beleid,
Heel d'aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit

3. Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zing alom op aard,
loof Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wank'len heeft bewaard.
Gij toetst ons, gij beproeft ons leven,
Zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

7. De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

Gebed

Next Gen: *"Reckless love"* (van Coey Asbury)

Dienst van het Woord

Voor oud en jong

Zingen: Lied 8b

1. Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

2. Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar, in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

3. Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar, zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

4. Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

5. Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!

Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Schriftlezing: Lucas 18:18-27 (NBV)

Een hooggeplaatst persoon vroeg hem: 'Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' ¹⁹Jezus antwoordde: 'Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. ²⁰U kent de geboden: pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.' ²¹De man zei: 'Aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden.' ²²Toen Jezus dat hoorde, zei hij: 'Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij!' ²³Toen de man dat hoorde, werd hij diepbedroefd. Hij was namelijk zeer rijk. ²⁴Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei hij: 'Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. ²⁵Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.' ²⁶Daarop zeiden zijn toehoorders: 'Wie kan er dan nog gered worden?' ²⁷Jezus zei: 'Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.'

Zingen: Lied 718

1. God die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten w'U vergelden,-
dank voor 't dagelijks brood.

2. Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

3. Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
't roepen aan de poort.

4. Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
't woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Verkondiging

Next Gen: "You say" (van Lauren Daigle)

Zingen: Lied 939 (staande)

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,

U bent de grond waarop ik sta.

2. U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.

3. Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Dienst van de gebeden en gaven

Gebeden

Slotzang: *"Samen in de kerk van Jezus"* (staande)

1. Samen in de kerk van Jezus
willen wij Gods wegen gaan.
Zoals schapen in de kudde,
achter onze herder aan.
Samen lezen, samen delen,
met de glimlach van de Heer.
Samen eten en genieten,
aan zijn tafel, keer op keer.

2. Samen lezen, delen, eten.
God verandert ons totaal.
Als wij liefde krijgen, geven,
wordt het licht, leef je royaal.
Samen lezen, samen delen,
met de glimlach van de Heer.
Samen eten en genieten,
aan zijn tafel, keer op keer.

3. In gemeenschap met de ander
vult Gods liefde ons tekort.
Waar de Geest waait, gaan wij proeven
hoe het leven Heerlijk wordt.
Samen lezen, samen delen,
met de glimlach van de Heer.
Samen eten en genieten,
aan zijn tafel, keer op keer.

Wegzending en zegen

Fijn dat jullie er waren.
Bij de uitgang is er gelegenheid jullie gaven te geven, vandaag bestemd voor de onkosten van deze
gemeentezondag.

Kopij	Diensten
<p>Kopij of afkondigingen voor deze kerkbrief: Uiterlijk woensdag vóór 18:00 inleveren bij: Michiel van der Leeuw, scriba kerkenraad wijk Oost. Email: scriba-wijk-oost@hervormd-benekom.nl tel. 41 84 78 Kijk voor meer info op: www.hervormd-benekom.nl</p>	<p>De volgende diensten:</p> <p>Oude Kerk: 18.30 uur: ds. J. Hoek, Veenendaal (wijk West)</p> <p>20 september 2020 Oude Kerk: 9.30 uur: ds. E.J. de Ruiters, Amerongen (wijk Oost)</p> <p>Ichthuskerk: 9.30 uur: ds. R.A. Grisnigt, 's Gravenpolder (wijk West)</p>

Mededelingen

<p>Onze Facebookpagina In deze bijzondere tijden is het goed op de hoogte te blijven. Wij proberen u zoveel mogelijk te informeren via de kerkbrief en gemeentemails.</p> <p>Maar wist u dat wij ook een facebookpagina hebben? Ook daar proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.</p> <p>U vindt de pagina op: https://www.facebook.com/Hervormd-Benekom-wijk-Oost-573565242702678/</p> <p>En vergeet natuurlijk ook onze website niet: https://benekom.protestantsekerk.net/oost</p>	<p>Bericht van de commissie Ouderenwerk De commissie heeft helaas het geplande najaarsreisje voor ouderen van wijk oost moeten annuleren vanwege de corona beperkingen . Wij betreuren dat zeer en hopen dat het reisje volgend najaar alsnog door kan gaan. Met vriendelijke groeten namens de commissie, <i>Hennie van den Born-Dorrestijn</i></p>
<p>Collectes In verband met de maatregelen om het coronavirus te bestrijden is het niet mogelijk om als gemeente fysiek bij elkaar te zijn. Hierdoor is het ook niet mogelijk om voor de diaconie en kerk te collecteren. Om hier toch in te voorzien vragen wij u de komende tijd wel te geven voor de geplande diaconale doelen en de kerk.</p> <p>Namens de Diaconie en Kerkrentmeesters hartelijk dank voor uw bijdrage.</p> <p>Diaconie: Zondag 6 september: Het Passion (Hummelo) Zondag 13 september: onkosten startzondag U kunt uw bijdrage overmaken op NL 16 SNSB 094 700 3304 van de diaconie Herv. Gem. Benekom ter attentie van het genoemde doel.</p>	<p>De GIVT-app We zijn als diaconie blij verrast en dankbaar over het aantal gemeenteleden dat inmiddels gebruik heeft gemaakt van de GIVT app om giften over te maken. In de GIVT app kan ook gegeven worden voor de kerkrentmeesters.</p> <p>Hoe gaat de GIVT app om met meerdere collectes? Normaal houden we in een kerkdienst de volgende collectes aan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diaconie met iedere week een ander doel. 2. Kerk met als doel: Instandhouding en opbouw van onze gemeente 3. (Eén keer per maand) Kerk met als doel: Onderhoudsfonds. <p>Deze collectes komen in de GIVT app overeen met de 1ste, 2de en 3de collecte. Standaard wordt alleen de 1^{ste} collecte getoond. Door op "Collecte</p>

Kerk:

De bijdrage voor de kerk kan overgemaakt worden op rekening nr: NL 13 RABO 030 700 1814 tnv het College van Kerkrentmeesters

Ook op onze website

<https://bennekom.protestantsekerk.net/oost> vindt u hier informatie over.

toevoegen" te klikken kunnen tot een maximum van 3 collectes worden toegevoegd.

Wilt u ook gebruik maken van de GIVT app, dan kunt u op onze website

<https://bennekom.protestantsekerk.net/oost>) de instructie vinden voor het installeren daarvan.

**Jongerenweekend 3 en 4 oktober**

Ook dit jaar wordt er weer een jongerenweekend georganiseerd vanuit de Bennekomse kerken. Jongerenweekend is een christelijk kamp met leuke activiteiten, een bonte avond, films, een nachtspel en vooral veel gezelligheid. Het kamp vindt plaats in de Woudegge in Otterlo. Rekening houdend met de corona maatregelen hebben we een leuk programma van zaterdagochtend tot zondagmiddag. Iedereen die in groep 8 of op de middelbare school zit mag mee! De kosten voor het weekend zijn maar €30,-. Schrijf je snel in via Nextgenbennekom.nl/jongerenweekend. Wij hebben er zin in!

Neem bij vragen contact op met:

Jongerenweekend.bennekom@hotmail.com

RockSteady

Hoera, de vakantie is weer (zo goed als) voorbij! Daar kun je toch alleen maar blij om zijn, wetende dat dan ook RockSteady weer begint! Hieronder vindt je de data van de eerste avonden in De Brink. Het belooft weer helemaal leuk te worden, want we gaan via spellen, gesprekjes en vooral plezier het geloof onderzoeken. Je bent super welkom!

RockSteady 2, 18 september 2020,
danielvansteenbergen@hotmail.com
RockSteady 3/4, 25 september 2020,
sandermooij@gmail.com

A Rocha gaat ook weer beginnen

Op zaterdag 19 september willen we weer aan het werk op ons terrein aan de Franse Kampweg. Buiten samen bezig zijn kan weer, ook in deze coronatijd. Er is op het ons bekende terrein genoeg te doen. Op deze dag combineren we ons werk met een werkdag van de lokale Christen Unie afdeling. Samen willen we onderhoud plegen op dit bijzondere terrein. We beginnen weer om 13 uur aan een plezierige samen-werkmiddag. Zoals bekend is er weer gereedschap aanwezig en ook voor de catering wordt gezorgd.

Nu alvast kan ik meedelen dat de daaropvolgende werkdag zal zijn op zaterdag 10 oktober. Graag (weer) tot ziens. Fijn is het als u zich even opgeeft via ons mailadres bennekom@arocha.org dan kunnen we daar met de catering rekening mee houden.

de werkgroep A Rocha Bennekom

Kerstinloop 2020

In januari heeft de voorbereidingscommissie van de jaarlijkse kerstinloop enthousiast besloten ook dit jaar weer een kerstinloop op 1^e Kerstdag te organiseren. Wegens succes geprolongeerd, zullen we maar zeggen. Inmiddels leven we in een compleet andere tijd. Het COVID-19 virus heeft alles op zijn kop gezet. Wat voorheen heel gewoon was, blijkt nu problematisch te zijn.

Met de huidige richtlijnen is het niet mogelijk een Kerstinloop te organiseren zoals we dat de laatste jaren gewend waren. Er is wel nagedacht hoe we een Kerstinloop met de huidige corona-beperkingen toch veilig zouden kunnen organiseren. Misschien dat er met Kerst weer iets meer mogelijk is dan nu, maar het is evenzeer mogelijk dat de richtlijnen nog verder zijn aangescherpt. Alles overwegende hebben we daarom, in overleg met de Raad van Kerken Bennekom, geconcludeerd dat een gezellige kerstinloop met een inspirerend programma in een ontspannende sfeer dit jaar niet mogelijk lijkt. Bovendien behoort een aanzienlijk deel van de

	<p>mensen voor wie de kerstinloop een aantrekkelijke invulling is van de middag op 1^e Kerstdag tot de kwetsbare groep en een kleine inventarisatie leerde ons dat een deel van hen de Kerstinloop (als deze wel georganiseerd zou worden) dit jaar aan zich voorbij zal laten echter gaan.</p> <p>Kortom met pijn in het hart is, alles overziend, is besloten dit jaar geen kerstinloop te organiseren. Wees er echter van overtuigd dat als de situatie verbetert, dat er dan weer volop de schouders worden gezet onder de organisatie van de Kerstinloop 2021.</p> <p><i>Aart Jochemsen</i></p>
<p>Bericht van de kerkpleinmarktcommissie</p> <p>Op zaterdag 26 september stond de kerkpleinmarkt gepland. Zoals eerder al gemeld kan deze vanwege Corona dit jaar niet doorgaan. Wel is elke maandagmiddag het 'Schuurtje op de hoek' aan de Rijnsteeg 14 in Bennekom open van 13.30-16.00 uur. Er gelden extra maatregelen om te voldoen aan de RIVM richtlijnen, maar u bent van harte welkom. Uiteraard als u geen klachten hebt! Tijdens openingstijden kunt u ook spullen brengen die we kunnen verkopen. Meubels nemen we voorlopig niet in. Matrassen nemen we nooit in. Als we voldoende vrijwilligers kunnen vinden, kunt u ons ook benaderen voor het ophalen van spullen of leegruimen van woningen. Neem hiervoor contact op met dhr. Teun Doornekamp, tel. 06 4910 1498.</p> <p>Overige vragen kunt u stellen via kerkpleinmarkt@hervormd-bennekom.nl of tel. 622637</p> <p><i>Erik van Well</i></p>	<p>NextGen goes Back2Basic</p> <p>Zondag 20 september om 11:00 uur is er weer een originele NextGen viering in de Brink! Niet online of een live-stream, maar een onvervalste NextGen viering! Alle jongeren van de middelbare school (11 t/m 18 jaar) zijn uitgenodigd om naar de Brink te komen om dit mee te maken. Waarom? Omdat er een directe link is met het Jongerenweekend 2020! Ja echt! Het gaat door! In verkorte vorm maar daarmee veel leuks in kortere tijd.</p> <p>Het thema voor het Jongerenweekend èn NextGen is: Back to Basic. Terug naar de basis. Waar gaat het ookalweer allemaal over? Niet alle regeltjes maar juist waar het ècht om draait. We trappen af met Paulus zegt: Geloof, Hoop en Liefde. Alle elementen zullen er weer zijn: De prijsvraag, de NextGenBand, een goed doel om voor te collecteren; èn je kunt je opgeven voor het jongerenweekend!</p> <p>Zien we je op 20 september in de Brink?</p> <p>Namens de NextGenCrew/NextGenBand, <i>René van Leeuwen</i> nextgenbennekom@gmail.com</p>
<p>Cantateconcert Alexanderconsort 12 september 2020</p> <p>Graag maken wij u / jou attent op een concert van het Alexanderconsort op 12 september a.s.</p> <p>In deze nare coronatijd, zeker voor ons musici, zijn we blij dat we wel muziek kunnen laten klinken in onze Oude Kerk te Bennekom.</p> <p>Maar het zal anders zijn dan u normaal van ons gewend bent. Omdat het koorzingen nog steeds niet mogelijk is hebben we besloten ons geplande concert op 12 september door te laten gaan in een andere vorm. Geen koor, wel 2 solisten en een 7 koppig ensemble.</p>	<p>Belangrijk: er zal geen rij voor de deur van de kerk zijn. Toegang gaat middels een tijdslot: u krijgt, nadat u via de site een kaartje heeft gekocht en u uw e-mailadres daarop hebt ingevuld, later een mail met verdere gegevens over het moment waarop u de kerk in mag.</p> <p>Wij hopen dat u bij dit prachtige concert aanwezig wilt zijn en u bent van harte welkom!</p> <p>Vriendelijke groet namens het Alexanderconsort, <i>Dick en Elly Meijer</i></p>

Janneke Vis - alt hoort u in BWV 170 "Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust". Een prachtige solocantate met 3 schitterende, bijzondere en vrolijke aria's.

Robbert Muuse - bariton, zal BWV 82 "Ich habe genug" voor zijn rekening nemen.

U kunt hier bij zijn! Omdat het publiek 1,5 m uit elkaar moet zitten en wij de RIVM-richtlijnen volgen, kunnen we niet meer dan 96 plaatsen creëren. Daarvan zijn 30 duo-plaatsen, dus voor echtparen of familie die naast elkaar mag zitten en 36 enkele plaatsen.

Kaarten a €10,- zijn vanaf heden te koop via de website: www.alexanderconsort.nl (klik op Concert --> Kaartverkoop)



TOERUSTINGSVOND

- Hoe breng ik diepgang aan in een gesprek met tieners?
- Hoe maak ik jongeren enthousiast voor de Bijbel?
- Hoe creëer ik een veilige sfeer in de groep?

YOUNG & HOLY

Voor tienerwerkers, door Young & Holy
ouders en belangstellenden zijn ook van harte welkom

Woensdag 30 september | 20.00 uur

De Brink